

Wereldwijde actie voor één miljard kleinschalige projecten

Desmond Tutu zorgt voor aftrap One Billion Acts, 'de meest krachtige burgercampagne ooit'.

door **Monique Brandt** en **Rivke Cromley**

MONACO - Precies dertig jaar geleden won Desmond Tutu de Nobelprijs voor de Vrede. De inmiddels 84-jarige Zuid-Afrikaanse aartsbisdom is een van de rijkste vredesactivisten die zich hebben verbonden aan Praxitem, een organisatie die zich tot doel heeft gesteld jonge mensen te inspireren om 'de wereld een stukje beter maken'. Ook de Dalai Lama en Aung San Suu Kyi behoren tot dit illustere gezelschap.

Tutu was deze week in Monaco voor de officiële aftrap van het project, in het bijzijn van prins Albert II. De aartsbisdom loopt met een stoek, maar heeft verder weinig aan wettelijk ingebouwd. Met zijn latere de hoge lach, ignante dansen en glimlach heeft hij consistent de lach op zijn hand. Maar het project neemt hij serieus. „Wat deze jonge mensen voor elkaar krijgen, is nauwelijks te beseffen”, zegt hij. De Amerikaanse Praxitem-oprichter Dawn Engle en Ivan Savvicheff, die drieën jaar geleden door Tutu in de echt werden verbonden, mikten met hun nieuwste project op 1 miljard kleinschalige projecten wereldwijd, die binnen vijf jaar voltooid moeten zijn. Dat kan variëren van ingegrepen die samen een drinkwaterreservoir aanleggen in afgelegen landse dorpen tot het planten van bomen op ontbrekende vlakten in Oost-Timor.

One Billion Acts of Peace wordt wereldwijd meegemaakt als 'de meest krachtige burgercampagne ooit'.



■ Desmond Tutu. „Jongeren zijn de beste partners van God.” foto: Splash News en Picture Agency/PH

om 'de zwaarste problemen waar de mensheid voor staat op te lossen'. Is dat doel niet erg hoog gegrepen? Tutu lacht zich riet van de wijz brenge. „Ik denk dat de meeste redelijk denkende mensen bij het idee van Dawn en Ivan inderdaad zouden zeggen: 'Zal ik het advies van de dichtvoerbijnde psychiater even voor je opnoteren?' Maar de Nobelprijswinnaars die zich aan deze actie hebben verbonden, hebben die niet gekregen door te blijven staan en niets te doen. Zij reizen juist door en besredden al hun tijd aan dat waar ze in geloofden, al vertaalde iedereen hen voor gek. Zij rekten maar de sterren en dat gaan wij ook proberen.”

De jeugd heeft ten slotte de toekomst, stelt Tutu. „Ik moet ze al tijd 'de beste partners van God'. Zij zijn degenen die oorlog tot een einde gaan brengen, die ar-

“Wat deze jonge mensen voor elkaar krijgen, is nauwelijks te beseffen”

Desmond Tutu, aartsbisdom

moede gaan stoppen.” Hij probeert overduidelijk zijn tong volgers te inspireren met humor. „Ik zal samenvatten tegen de jonge mensen hier: je hebt maar drie dingen nodig om de nobelprijs te winnen. Een makkelijke naam, zoals Tutu, een grote reis en - ik zal ze nu niet laten zien, anders worden jullie jaloezie - een brein.”

Bij de campagne van Praxitem hoort een film: Children of the Light, over Desmond Tutu's leven en werk, door Tutu's dochter Naomi ingesproken en sinds deze week via Google Play te zien in zeventig landen. In de film worden vijf jonge activisten genoemd die in allerlei ont-

wikkelingslanden aan het werk zijn, geïnspireerd door hun lieftelike voorbeeld Tutu. Bij de presentatie had Ilana Ana Dobson aan zijn zijde. De doot Amerikaanse oudste geadopteerde Perzische is de grondlegger van Perzities Heems, dat jonge vrouwen in Peru door scholing voorant helpt. Tutu is onwaarschijnlijk rustig op Ana. „Als God heeft gewild heb ik ook wit en gebeurt in Syrië, Birma, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Nigeria, dan vraag ik zich misschien af: hoe heb ik deze wereld kunnen scheppen? Maar dan zie ik Ana en dan weet ik zeker dat er een lach doorbreekt op zijn gezicht.”