

MIKRO  
TV  
GIDS

40 jaar!

### Celblok H

Eva van de Wijdeven over de opvolger van *Vrouwenvleugel*

### Adam zkt. Eva

Nicolette Kluijver: de naakt-datingshow is 'sociaal experiment'

kro

POSTNL PORT. BETAALD GIDSRETOURADRES: POSTBUS 120, 2600 AC DELFT

**Gordon**  
'Youp vindt mijn  
**humor** niks'

HELP ONZE DOCHTER AAN DE MAN



Gordon in vuur en vlam

# 'Ik ben zielsgelukkig'

Het leven van Gordon lijkt op een flipperkast; de bal schiet vaak alle kanten op, en soms gaat hij woedend op tilt. Er is ook mooi nieuws. Gordon – donderdag te zien in het nieuwe programma *Help onze dochter aan de man* – heeft de ware liefde gevonden. 'Ik heb wat aangeklooid in de liefde.'

TEKST: RIVKA GROENIER, BEELD: WILLIAM RUTTEN

**J**e kunt veel zeggen over Gordon Heuckeroth (45), maar saai wordt het nooit. Vooruit, er was misschien wat veel gedoe het afgelopen jaar, maar het was 'zakelijk gezien' wel zijn beste jaar ooit, zegt hij met een bulderende lach. En zette hij niet samen met Gerard Joling de ouderenzorg op de kaart met hun programma *Geer en Goor: effe geen cent te makken?* 'Nog nooit meldden zich zo veel vrijwilligers aan.' Zijn bravoure werd vrijwel direct afgevlakt. 'Ik ben toch vrij gevoelig; dat gedoe over die Chinese kandidaat in *Holland's got talent* (zijn nummer-39-grap, red.) raakte me wel.'

En toch, hoe ouder hij wordt, hoe minder druk hij zich maakt. Gordon: 'Al blijven er altijd dingen die ik niet over mijn kant laat gaan.' Dat hij de jongste is uit een gezin met acht kinderen, heeft er vast mee te maken. 'Ja, ik moest voor mijn bordje eten vechten en dat doe ik misschien nog steeds.' Toch

vindt hij zichzelf geen flapuit. 'Ik blijf me erover verbazen dat mijn woorden altijd zo worden uitvergroot, maar ik zeg bijna nooit iets zonder erbij na te denken.' Hij maakt graag gebruik van zijn gave om een mediastorm op te wekken, geeft hij eerlijk toe. 'Als ik die beelden zie van homo's die in Rusland worden mishandeld, dan denk ik: laat mij dan Mark Rutte maar aanspreken. Dan wordt het tenminste opgepikt.'

## Onmogelijke meiden

Dat gebeurde onlangs ook met zijn boze tweet over het feit dat zijn succesprogramma met Joling niet werd genomineerd voor een Gouden Beeld, omdat de show in de verkeerde categorie was aangemeld. 'Waarom moet dat ons weer gebeuren denk ik dan. Zo lullig. Dit programma heeft als geen ander een prijs verdiend. Het was het meest besproken programma van het afgelopen jaar. Mensen lagen gierend en huilend voor de buis. Het

was zo leuk geweest als we na alle publieke complimenten ook eens wat lof hadden gekregen uit de hoek van tv-makers.'

Feitelijk gezien heeft hij weinig te klagen, beseft hij. Het grote publiek weet hem te vinden, bijna al zijn programma's scoren. Zijn nieuwe programma *Help onze dochter aan de man* heeft dezelfde potentie als zijn eerdere succesnummer *Hotter than my daughter*.

'Maar het is wel een compleet ander soort programma.' Om meteen maar een vooroordeel uit de weg te ruimen: de dames die hij op date stuurt, zijn bepaald geen kneusjes.

'Bij de titel denk je misschien dat ik de meest onmogelijke meiden aan de man ga helpen, maar niets is minder waar. Het zijn leuke, smakvolle vrouwen. Rond de dertig, een goede baan, een fijn huis en een gezellig leven. Maar geen man...' Hoe dat kan?

'Waarom zijn er dik 2,5 miljoen singles in Nederland? We zijn met zijn allen te veel bezig met internet, denk ik. Terwijl ouderwets iemand ontmoeten in de kroeg nog steeds het allerbeste is, dat wordt simpelweg vergeten.'

Samen met de ouders van de kandidaten vond hij een paar 'erg leuke matches'. Hij heeft er wel gevoel voor, denkt hij. 'Ik heb ze in ieder geval een zetje in de goede richting gegeven. Misschien past dit wel zo goed bij me omdat ik een enorme compassie voel

met die meiden. Iedereen is uiteindelijk toch op zoek naar de ware liefde.'

Zelf weet hij daar alles van. 'Mijn hemel, wat heb ik er lang op moeten wachten. Ik heb wat aangeklooid in de liefde. Dan had ik weer een vriend die stiekem op vrouwen viel, dan ging hij weer vreemd, er was altijd wel wat. Zelf pas ik in het klassieke plaatje van iemand die maar één ding wil: geborgenheid bij een leuke vaste partner. Maar tegelijkertijd ben je gewend om alleen te zijn, kun je dan nog wel iemand toelaten in je leven?'

**'Het was zo leuk geweest als we ook eens wat lof hadden gekregen uit de hoek van tv-makers'**

Hij kan het, weet hij nu. Zijn vriend Chiel, met wie hij dik zes maanden samen is, dat is hem. Dat heeft Gordon al veel vaker geroepen, het hart op de tong, elke nieuwe liefde is de ware. 'Ja, je hebt helemaal gelijk, maar ik vind dat je het moet blijven zeggen als het zo voelt. Ik blijf de liefde trouw. Stel nou dat het hem echt is en je hebt het niet gezegd, ▶





dat is toch ook niet eerlijk? Ik voel me nu zo fantastisch en gewaardeerd, hij neemt mij zoals ik ben.'

### Inhoud medicijnkast

Zijn vriend is apotheker en parttime yogadocent. Voor Gordon voelt het alsof hij met een reden op zijn pad kwam. 'Ik heb enorm met mijn gezondheid geworsteld, maar ik heb de knop omgedraaid. De hele inhoud van mijn medicijnkast is anders en beter dankzij Chiel. Ik sport me suf, ik eet gezonder, heb al dik twee maanden geen druppel alcohol aange-raakt en zit precies op mijn streefgewicht.

## 'Youp van 't Hek roept dat mijn humor geen humor is'

Mijn suikerziekte is onder controle, mijn reuma ook. Ik heb nog nooit zo lekker in mijn vel gezeten als nu.'

Op tv-gebied komt er ook weer van alles aan. Een nieuwe serie met Gerard Joling misschien. 'We zijn in gesprek met RTL, alleen zijn we nog aan het kijken in welke vorm we het gieten.' En ja, de talkshow waar hij al jaren van droomt, die moet er wat hem betreft ook komen. 'Ik denk aan een afgeleide van mijn vroegere programma *Gordon doorgedraaid*, losjes geënt op de succesvolle show van die geweldige Britse talkshowhost Graham Norton.'

Waardering uit de intellectuele hoek, is hij daar soms naar op zoek? 'Nee hoor, advocaten, dokters, de grachtengordel, ook daar zitten mijn fans. Ze kijken allemaal maar durven het alleen niet te zeggen. Ik weet dat, dus ik zit er niet mee. Dat Youp van 't Hek roept dat mijn humor geen humor is, ach daar word ik alleen maar lacherig van. Voorlopig heb ik twee miljoen kijkers en moet hij het doen met 1200 mensen in Carré.'

Toch knaagt het, geeft hij toe. 'Hoe meer kijkers ik heb, hoe minder prijzen ik krijg, zo lijkt het wel. Dat gevoel heb ik ook altijd gehad met mijn muziek: al die radiostations die me weigeren te draaien. Toevallig had ik net een hit met *Kom eens dichterbij*, ik ben dus weer even herontdekt. Sukkels, denk ik dan, ik maak al jaren leuke muziek.' Maar ach, eigenlijk zijn het allemaal bijzaken, herpakt hij zichzelf. 'Het allerbelangrijkste is mijn persoonlijke geluk. Als je dat hebt, dan kan niets je deren. Ik ben zielsgelukkig.'

● **HELP ONZE DOCHTER AAN DE MAN**  
**DONDERDAG 21.30 RTL 4**

